

## Enkele voorbeelden van kleine gedichtjes rouwkaart - Charon Uitvaartbegeleiding

Veel fijne herinneringen  
Verzachten de smart  
Voorgoed uit jullie midden  
Voor altijd in jullie hart.

-

Hoe de wind waait in je leven  
kan je niet bepalen.  
Maar hoe je de zeilen zet,  
bepaal je zelf.

-

Als je moet afgeven wat je het meest liefhebt..  
dan is er geen gisteren, geen vandaag en geen morgen  
meer,  
dan is er geen tijd meer,  
dan is er alleen heimwee.

-

Een lege plek  
Een groot gemis  
Een fijne herinnering  
Is wat er is.

-

Woorden schieten tekort  
wanneer het liefste bezit  
herinnering wordt....

-

Zo klein, zo mooi, zo lief, zo fijn...  
Zo zal hij/zij altijd in onze gedachten zijn.

-

Achter tranen van verdriet  
Schuilt de glimlach van herinnering.

-

Zijn/Haar naam staat in ons hart geschreven  
Het einde kwam veel te gauw  
Maar in gedachten blijft steeds leven  
Zijn/Haar Liefde, Zorgzaamheid en Trouw...

-

Er is niets dat voorgoed verdwijnt,  
als men de herinnering bewaart.

Het is bijna ondragelijk  
wanneer zoveel hoop  
omslaait in verdriet.

-

De moeilijkste vorm van liefhebben  
is afscheid nemen van iemand waarvan je houdt.

-

Dit lieve kleine mensje was jullie grote wens.  
Hoop en verlangen werd door verdriet vervangen...  
Met liefde ontvangen,  
met verdriet weer afgestaan.

-

Als een vogel in de blauwe lucht  
is opgevlogen voor zijn laatste vlucht,  
kan het ook zo voor een mens vergaan  
als een eind komt aan zijn aards bestaan.

-

Nu VADER/MOEDER er niet meer is  
resteert alleen de herinnering  
maar die is zo geweldig dat HIJ/ZIJ daarin  
voor ons blijft leven.

-

Zij, die wij liefhebben en die van ons zijn heengegaan  
zijn niet meer waar zij waren, maar altijd waar wij  
zijn.

-

Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar alles wat  
HIJ/ZIJ voor MIJ/ONS heeft betekend, HEB  
IK/HEBBEN WIJ afscheid moeten nemen van  
MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

-

De dood beëindigt alles,  
behalve de herinnering aan  
wat wij tijdens ons leven tot stand hebben gebracht.

- Shandrasekhara Venkata Raman

-

De dood is niets,  
ik ben slechts naar de andere kant.  
Ik ben mezelf, jij bent jezelf  
wat we ooit voor elkaar waren,  
zijn we nog steeds.

- Augustinus

-

Vervangend weten,  
glijdend naar mist,  
was je vergeten,  
wat je ooit wist.

Nu er weer licht is,  
weet - voelen wij,  
is wat verricht is,  
als warm wassend tij.

-

Dan zal de Schepper van mijn leven spreken  
En zeggen: zie, Ik roep u uit de tijd;  
En alle grenzen zullen openbreken  
Naar Zijn oneindig- en onmeetlijkheid.

- W.A.P. Smit

-

Blijvend is jouw warmte in ons hart.